



**Martin Blom: “Forestillinger om verden”**

Album med ti danske sange, udgivet februar 2025, streaming og cd

**TEKSTER TIL ALLE SANGENE**

# Hvem er hvem

*(Martin Blom)*

Du går i krig  
jeg holder mig ude  
Du tager sigte  
jeg dømmes mig selv  
Du afsikrer våbnet  
jeg pansrer min rude  
Du handler før tanken  
jeg hører et smæld.

Hvem vækker afsky  
hvem vækker sjæle  
hvem tager stikket  
hvem er konge og knægt  
hvem er de gode  
hvem er de fæle  
hvem taler ærligt  
hvem er fordækt

Du tænder ild  
jeg sender en tanke  
Du råber højt  
jeg skåner mit liv  
Du taler dunder  
jeg dækker min flanke  
Du snyder på vægten  
mens jeg er naiv

Hvem er de vantro  
hvem jagter stemmer  
hvem synger falsk  
hvem tier i trods  
hvem søger magten  
og spillet fornemmer  
nyder præmissen  
om dem eller os

Du brænder et flag  
jeg håber det bedste  
Du bærer en fane  
jeg skriver et digt  
Du taler om blod  
jeg tror på min næste  
Du kæmper til døden  
jeg segner af pligt

Hvem er de vantro  
hvem jagter stemmer  
Hvem synger falsk  
hvem tier i trods  
Hvem søger magten  
Og spillet fornemmer  
nyder præmissen  
om dem eller os

# Boeslum Strand

*(Martin Blom)*

Himlen og havet er  
helt tæt på  
her  
Og alt  
hvad jeg ser  
er så ligetil  
bedst som dagen  
dagen går på hæld

Fuglenes skrig er alt  
jeg hører  
her  
Så langt fra en by  
og så tæt på det  
der minder om  
minder om mig selv

Der' ingen lang vej  
ingen lang vej hjem  
der' ingen lang vej  
tror jeg forstår  
at jeg aldrig når  
frem  
til det der var i går

Vi samler hulsten  
barnebarnet  
og jeg  
stranden er gavmild her  
hvor vi er  
varmen strømmer  
selv om vinden er kold

Tid har vi masser af  
lige nu  
og her  
Bølgernes hjerteslag  
tæt på os  
ligesom os  
kærlighed uden forbehold

Der' ingen lang vej  
Ingen lang vej hjem  
Der' ingen lang vej  
skal ikke vandre mer'  
alt det  
jeg er  
det er lige her

# Ovre på den anden side

*(Martin Blom)*

Verden vild  
slagets gang  
vinderne synger  
endnu en sang

Vrede ord  
i tåbers tid  
lokker med løfter  
om en større bid

Solen skinner på enhver  
regnen falder ligeså  
tid udrinder uanset  
i hvilken retning det vil gå

Vinduesplads  
mon det er tid  
til at se hvad der er  
ovre på den anden side

Tanketom  
hvide flag  
mens en taber  
fortvivlet ser sig tilbage

De gode takter  
hvor blev de af  
mens historien  
dømmer dag for dag

Solen skinner på enhver  
regnen falder ligeså  
tid udrinder uanset  
i hvilken retning det vil gå

Uden kompas  
verden sort og hvid  
lokket længere og længere  
over mod den anden side

Se dem  
Ovre på den anden side  
Se dem  
Ovre på den anden side

Solen skinner på enhver  
regnen falder ligeså  
tid udrinder uanset  
i hvilken retning det vil gå

Uden kompas  
verden sort og hvid  
lokket længere og længere  
over mod den anden side

# Ithaka

(Martin Blom)

Jeg tog ud  
ud i det blå  
drog af sted  
med rejsehatten på  
Naboen spurgte  
hvor skal du hen?  
det kan jeg sig' dig  
når jeg kommer hjem igen  
Præsten hilste og sagde  
må Herren stå dig bi  
hvad end du møder  
på din sti

Det ligned' og tordned'  
før jeg nåede den første by  
på en landevejskro  
fandt jeg ly  
En enøjet tjener  
bragte brød til mit bord  
i radioen spilled'  
Stan Getz det sidste kor  
jeg tømte mit glas  
og universet gik i stå  
jeg ku' skimte månen  
fra den smalle seng hvor jeg lå

Gik over grænsen  
på en solrig dag  
Lærken sang  
en bonde hejste et flag  
I en bod ved vejen  
lå der en bog  
fra tidernes morgen  
skrevet på mit sprog  
Jeg fandt en bænk  
og læste tiden væk  
timerne gik  
før jeg fik pakket min rygsæk

Stemmer i mørket  
på min vej  
men ingen nattevandrere  
ud over mig  
Jeg gik frygten i møde  
selv om sveden sprang  
mens jeg recitered'  
fra en Bob Dylan-sang  
Jeg ku' høre havet  
da natten blev til dag  
satte farten op  
uden at se mig tilbage

Jeg stævned' ud  
på et skib med sejl  
Kysten forsvandt  
og i vandets spejl  
så jeg et ansigt  
der ligned' min far  
stilled' et spørgsmål  
men fik ikke noget svar  
Poseidon blev vred  
Og stormen gjorde mig bange  
så klippeskær  
hørte sirenerne sang

Jeg svømmed' i land  
efter det store forlis  
En fisker på stranden sagde  
at alt har en pris  
jeg vandred' i dage  
og dagene blev til år  
jeg læste James Joyce  
og Søren Kierkegaard  
Mon alt er forbi  
før jeg kommer tilbage  
vil jeg nå frem  
til mit Ithaka

## Fanden i Entréen

*(Martin Blom)*

Jeg inviterede Jesus  
på en kop te  
han sad i stolen der  
en venlig mand så vidt jeg ku' se

jeg havde gået og grublet  
og de ord  
jeg hørte ham sige  
gav mig ro  
jeg tænkte  
hvor længe vil han mon blive

Jeg hørte nogen kalde  
mens vi sad der med teen  
jeg rejste mig og så at  
Fanden selv stod ude i entréen

40 nætter og fyrre dage  
i en ørken så kold  
en mand gik rundt uden vådt eller tørt  
mens satan han ville ha' kontrol

Tog du imod hans tilbud?  
spurgte jeg min gæst  
det hele står i bogen  
svarede han,  
den har du vel læst?

Så hørte jeg den dybe stemme igen  
jeg kigged' ud og så  
at Fanden stadig stod ude i entreen

Jeg ved præcis hvordan du har det  
sagde Jesus til mig  
Hvis du går ud i din entré skal du  
beslutte hvem du vil være  
og hvilken vej  
du vil gå  
vil du sigte lavt  
eller sigte højt  
det ved kun du  
sagde han  
og så var han fløjet

Så jeg hørte den stemme der  
kalde igen  
jeg så at Fanden stadig stod  
og grined' til mig ude i entréen

Fanden i entreen

For fanden da, ude i entréen...

# Nu vender det

*(Martin Blom)*

Uh, nu vender det  
vi går mod lysere dage  
uh, jeg ved jeg vil  
sætte mig ned og synge og spil'

Uh, jeg kender det  
humøret kommer tilbage  
og jeg ved jeg vil  
gå ud i det fri og ringe og sig'

Lad os mødes nu  
og se lidt mere til hinanden  
Lad os mødes nu  
og gå lidt fra forstanden

Uh, nu vender det  
vi får de lyse nætter  
så ved jeg vi vil  
sætte lidt mere på spil

Uh, vi kender det  
det hele bliver lidt lettere  
jeg tror, vi vil  
komme i gang, synge en sang

Lad os mødes nu  
og se lidt mere til hinanden  
Lad os mødes nu  
og gå lidt fra forstanden  
Ja, lad os drikke en skål  
fordi vi kan være sammen  
ja, vi kan godt tål'  
mer' af lyset og af varmen

Uh, nu vender det  
vi går mod mørkere tider  
Hvordan går det dog til  
Vi drager mod det vi helst ikke vil

Uh, vi kender det  
livets mørke sider  
jeg tror vi skal  
ha' modet tilbage på en efterårsdag

Lad os mødes nu  
og se lidt mere til hinanden  
Lad os mødes nu  
og gå lidt fra forstanden  
Ja, lad os drikke en skål  
fordi vi kan være sammen  
ja, vi kan godt tål'  
mer' af lyset og af varmen

Åh-åh-åh-åh-åh-åh-åh-åh...

## Dine skatte på Jorden her

*(Martin Blom)*

Du hører en stemme sig'  
mon ikke du skulle gi'  
lidt mere af det, du har  
af al din rigdom  
Du tøver lidt med dit svar  
og tænker måske sku' jeg bar'  
smyge mig li' så stille udenom

Ser i dit spejl og si'r  
det er kun tåber der gi'r  
alt hvad de ejer bort  
har jeg fortjent det  
Sku' jeg nu forærer alt  
til en tigger og til en pjalt  
det er ikke min abc

Men stemmen den bliver ved  
og siger husk nu på  
dine skatte på Jorden her  
skal du la' gå  
For hvor dine skatte er  
vil også dit hjerte vær'  
jeg tror, du ved det

Du hører en mand forkynd'  
at grådighed er en synd  
okay, siger du  
og la'r skylden ligge  
Det rager jo ikke mig  
jeg går den slagne vej  
og tænker, penge lugter ikke.

Du ser i dit spejl igen  
hør nu, gamle ven  
jeg har ren samvittighed  
jeg gør som jeg plejer  
Jeg tager vare på mig selv  
og kan godt li' at tælle  
alle de mønter, jeg ejer

Men stemmen den bliver ved  
og siger husk nu på  
dine skatte på Jorden her  
Skal du la' gå  
For hvor dine skatte er  
Vil også dit hjerte være  
Mon ikke du ved det



# Bjarne breaker nu

*(Martin Blom)*

På siden af bilen  
står navnet skrevet i sølv  
suser gennem landet  
fra Skagen til Dybbøl Mølle  
Alle booker Bjarne  
når festen skal have kant  
de ved, han kan levere  
han spiller brillant

Han har spillet for godtfolk  
i det ganske land  
i fire årtier  
han ved præcis hvordan  
en sang skal trykkes af  
så alle synger med  
dansegulvet sitrer  
en lystig menighed

Bjarne spiller balle  
han er en mester på sit felt  
Still got the blues, en guitarhelt  
den ler bedst, som ler til sidst  
for Bjarne breaker nu som rigtig artist

Han lærte sig det meste  
før copy paste blev smart  
årene i branchen  
har gjort ham til en sjælden art  
Han er håndværker i hjertet  
stjernernes vikar  
nu er han autentisk  
den ægte vare

Han spiller for de mange  
han spiller for de få  
motorvejen kalder  
hver weekend er han på  
En rigtig spillemand  
et fænomen  
til sommer kan I se ham  
på Orange Scene

Bjarne spiller balle  
han er en mester på sit felt  
Still got the blues, en guitarhelt  
den ler bedst, som ler til sidst  
for Bjarne breaker nu som rigtig artist

Spillemand  
Spil for mig  
Spillemand  
Spil for mig

## Vildere villavej

(Martin Blom)

Ejendomsmæglerens Audi er flot  
Den skinner om kap med det smil  
der sidder på ham mens han hamrer  
til-salg-skiltet ned, og hans mobil  
ringer konstant, der er bud efter ham  
folk køber huse som gale  
han er kundesvenlig og kan sit kram  
han ved at folk de vil betale

Vi tænker, nå ja, sådan er det  
genboer kommer og går  
de nye er sikkert flinke nok  
og vil elske det gamle hus overfor  
måske vil de sætte en hængekøje op  
imellem de store smukke træer  
passe og pleje haven  
med æbler, eg og kirsebær

vi drømmer om en vild  
en vildere villavej  
vi tror det bliver en vild  
vildere villavej

Vi vågner en morgen klokken er syv  
det larmer og støjer ud' fra vejen  
vi kigger ud og tror det er lyv  
betragter forfærdet ståhejen  
huset bliver jævnet med jorden, åh nej  
og træer flået op med rode  
Fuglene flygter over til os  
verden er ikke som de troede

Snart er byggeriet godt i gang  
vi skutter os bagved gardiner  
derude står det unge ejerpar  
beundrer de store maskiner  
Der hvor der før lå en have så skøn  
med buske og smukke trætoppe  
ligger en ørken nu øde hen  
et rige før døde kroppe

Det bli'r vist ikk' en vild  
En vildere villavej  
vi troede det blev en vild  
vildere villavej

Håbet er lysegrønt, men ak og ve  
hvor vi troede de ville beplante  
Har de anlagt en plæne regelret  
med en robotklipper af de arrogante  
den summer hver dag  
og gør hvad den skal  
en forprogrammeret nedmejer  
vi kaster et blik, og si'r til os selv  
den er vist lissom sine ejer'

Et liv uden træer, fugle og frøer  
en verden på herregårdsstene  
En villahave i tidens tegn  
ikke skyggen af blomster og grene  
Tak skæbne, hvis de en dag får børn  
der går rundt som små robotter  
og lærer at jorden, planter og dyr  
er vores undersætter

Så bli'r det ikk' en vild  
En vildere villavej  
Vi håber stadig på en vild  
En vildere villavej  
måske vil de gør' oprør med en vild  
en vildere villavej  
vi drømmer stadig om en vild  
en vildere villavej

# Skaberværket

*(Martin Blom)*

Fugletræk over høje træer  
gyldent løv og modne bær  
morgensol og dug på strå  
verdensaltet i det små

Bølgeslag og dagens gang  
aftenmørke  
svanesang  
nattehimmels åbne rum  
evighedsmysterium

Levende skal se sig selv  
på det fjerne himmelhvælv  
i den mindste spires håb  
i en hvisken i et råb

Ingen nævnt og ingen glemt  
timer talt  
forudbestemt  
alle er her svag og stærk  
i det store skaberværk

Vinden ånder luften klar  
jordens salt er alt vi har  
se alt blomstre se det gro  
virketrang og evig ro

Månelys og morgensang  
Åndedrag  
tidens gang  
alle er her svag og stærk  
i det store skaberværk